

Charter van de vrienden van Beauraing

De vrienden van Beauraing willen de boodschap van de Maagd met het gouden hart dieper beleven en ook uitdragen.

Ze hebben aandacht voor de 5 kernpunten van de vrienden van Beauraing.

Gebed. Maria heeft in Beauraing gevraagd te bidden, veel te bidden, altijd te bidden. De vrienden van Beauraing willen aan deze oproep gehoor geven.

Andrée Degeimbre heeft hieraan gehoor gegeven. Zij is dagelijks het rozenhoedje komen bidden bij de meidoorn, vele jaren lang. Ze wordt herinnerd als een biddende vrouw.

En concreet wordt van de vriend(in) van Beauraing verwacht dat hij/zij elke dag minstens het gebed tot Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing bidt, alsook 1 Onze Vader en 3 Weesgegroeten.

Dienst. Maria heeft in Beauraing aan Fernande gezegd op de laatste avond van de verschijningen : « offer u op voor mij ». Zij heeft opgeroepen tot het uiterste te gaan in de liefde. De vrienden van Beauraing willen aan deze oproep gehoor geven door zich ten dienste te stellen van hun broeders en zusters, en in het bijzonder de bedevaarders van Beauraing.

Fernande Voisin heeft veel ten dienste gestaan van anderen. Ze heeft zich ingezet als verpleegster voor de zieken. Zij heeft de herinnering nagelaten van een edelmoedige vrouw.

En concreet wordt voorgesteld dat de vriend(in) van Beauraing elke dag minstens één daad uit liefde doet voor anderen (bijvoorbeeld : een zieke bezoeken, iemand opbellen, helpen in het huishouden...).

Door deze eerste twee kernpunten te beleven, brengen de vrienden van Beauraing het dubbele gebod van Jezus in de praktijk :

« Gij zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart, heel uw ziel en heel uw verstand... Gij zult uw naaste beminnen als uzelf » (Mt 22, 37-39).

De boodschap uitdragen. Maria heeft in Beauraing een prachtige boodschap gegeven, die de bedevaarders uitnodigt zich tot haar te keren, en via haar, tot haar zoon Jezus. De vrienden van Beauraing willen deze mooie boodschap doen kennen.

Gilberte Degeimbre was altijd verheugd om mee te helpen de verschijningen in Beauraing te doen kennen. In de laatste jaren van haar leven, nadat ze zich terug in Beauraing gevestigd had, heeft ze heel wat getuigenissen gegeven. Enkele van deze getuigenissen werden opgenomen en worden nu door tienduizenden mensen per jaar bekeken en beluisterd in het Point I (informatiepunt op het Heiligdom) en op internet.

En concreet wordt voorgesteld aan de vriend(in) van Beauraing om regelmatig iets te doen dat de verschijningen in Beauraing doet kennen (bijvoorbeeld : folders van het Heiligdom van Beauraing ter beschikking leggen in de eigen parochie, foto's van activiteiten in het Heiligdom van Beauraing op de eigen facebookpagina plaatsen, over de verschijningen spreken in de familie, een bedevaart naar Beauraing organiseren, een beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing plaatsen op een zichtbare plaats...).

Broederlijkheid. Maria is in Beauraing verschenen aan vijf kinderen uit twee families – een broer en twee zussen Voisin en twee zussen Degeimbre – die elkaar opzochten en met elkaar speelden. De vrienden van Beauraing trachten om broeders en zusters van elkaar te zijn, vrienden.

De verschijningen in Beauraing zijn begonnen op een avond waarop de vijf kinderen (aan wie de Maagd zou verschijnen) elkaar opzochten om samen te zijn. Andrée, Fernande, Albert en de kleine Gilberte gingen, zoals gewoonlijk, hun zus en vriendin Gilberte Voisin ophalen van school. *Gilberte Voisin* was een kind dat graag met de vier anderen optrok om samen vanuit de school naar huis te gaan, en ook graag met hen speelde, met name met Gilberte Degeimbre, met wie ze goed bevriend was.

En concreet wordt voorgesteld aan de vriend(in) van Beauraing om elk jaar deel te nemen aan de dag van de vrienden van Beauraing, in Beauraing of elders, op de zaterdag van het onbevlekt hart van Maria en er vriendschapsbanden te smeden met de vrienden van Beauraing.

Vorming. Maria heeft in Beauraing de vijf kinderen gevormd in haar school. Als onderwijzeres heeft ze hen ingeleid, gevormd in het geloof. De vrienden van Beauraing willen zich in de school van Maria vormen, door de boodschap van Beauraing beter te leren kennen om ze ook beter te beleven.

Albert Voisin heeft een aantal conferenties gegeven over de boodschap van de verschijningen in Beauraing en praatte er graag over met mensen die er de diepere zin van zochten, om er de rijkdom van te ontdekken, met name met Didier Decoin, een belangrijke auteur van de Franse literatuur, lid van de gerenommeerde academie Goncourt.

En concreet wordt voorgesteld aan de vriend(in) van Beauraing om deel te nemen aan de twee jaarthemadagen of zich op een andere manier te documenteren over de verschijningen van Beauraing (boeken, films enz.).

Door deze drie laatste kernpunten te beleven, zullen de vrienden van Beauraing met Maria de volgende missie in de praktijk brengen die Jezus gaf aan zijn leerlingen :

« Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. » (Mat. 28, 19-20).

Ze zullen de boodschap van Beauraing verkondigen, mee helpen een gemeenschap van vrienden van de verschijningen van Beauraing op te bouwen, en zich vormen om de boodschap van de Maagd met het gouden hart beter te begrijpen, te beleven en uit te dragen, en op hun beurt anderen ertoe aanzetten deze mooie boodschap te leren kennen en in praktijk te brengen. Hierdoor verkondigen ze het Evangelie, dragen bij tot de opbouw van de gemeenschap van gedoopten en tot de vorming van christenen, want Maria leidt altijd naar Jezus.